



In loving memories

LEA VAN REMOORTERE

3 maart 1929

30 maart 2024



Plotseling staat het leven stil
Een kille leegte is ontstaan
Afscheid en een laatste groet
Vertrokken uit ons dagelijks bestaan

Waarom" wordt telkens weer gevraagd
Maar een antwoord is er niet
Het gemis dat voelbaar wordt
Vormen tranen van verdriet

De wereld zal weer verder draaien
Maar zo anders dan voorheen
De weg die nu te nemen is
Zal nooit meer hetzelfde zijn

Levend met herinneringen
Stappend op een ander pad
Met de liefde die nooit verdwijnt
Voelbaar in ons gebroken hart