

Dank aan Dr. Catteeuw, Dr. Segers, Dr. Schietse en het verplegend personeel van AZ Jan Palfijn te Gent voor hun goede zorgen.

Tevens dank aan het team van Thuisverpleging AVN voor hun toewijding.

Online condoleren kan op waseuitvaartplanner.be

Rouwadressen:
9112 Sinaai, Sinaaidorp 18
9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 43

 Wase Uitvaartplanner | 03 776 05 08

Bezige handen, een sterke wil
Vielen na een bewogen leven stil

Marcel Minnebo

° 21 september 1937

† 21 december 2021



Mijne pepe die kan alles, daar kan je niets aan misvragen.

Mijne pepe die kan bijna alles, soms lukt het hem niet goed meer.

Mijne pepe die probeert mee te zijn met zijn computer maar het lukt niet altijd even goed.

Mijne pepe, mijn rots in de branding. Het deed pijn om u in uw laatste jaren steeds meer te zien aftakelen. De pijn van wat het leven je gebracht had en de verbittering om de dingen uit het verleden kwamen meer en meer bovendien. Elke keer ook weer een stukje zelfstandigheid moeten opgeven, dat deed u zoveel pijn.

Vroeger lachten we altijd dat we op jouw graf zouden schrijven 'hier rust den dikken, in de grond ne goeie vent'. Je kon er zelf zo hartelijk om lachen. Ik wou schrijven over al onze momenten samen maar het zijn er zoveel dat ik onmogelijk kan kiezen, jij bent zo een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest, er is geen beginnen aan. Ik zet jouw levenswerk verder, daar kan je op rekenen, den hof is in goeie handen.

Pepeke, ik ben dankbaar dat ik erbij mocht zijn toen je weg ging van ons, bedankt om dat moment met mij te willen delen. Ik ben dankbaar dat het een vredig einde mocht zijn en dat je zachtjes bent ingeslapen met je hand in de mijne, voor altijd verbonden. Rust zacht liefste pepe, ik ga je zo ongelooflijk hard missen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. Astrid

We zullen je missen ...

Marie-Thérèse De Kerf
zijn echtgenote

Paul en Betty De Wael – Minnebo
zijn kinderen

Peter De Wael †
Kevin en Astrid De Maesschalck – De Wael
Senne en Kobe
Benoît en Lierin Nicolet – De Wael ♥
zijn klein- en achterkleinkinderen

de families Minnebo, De Kerf, Herman en Van Walle

Het afscheid vond plaats in intieme kring.

Pepe, mijn peetje,

Ik heb altijd gedacht dat jij onverwoestbaar was. Soms scheelde het geen haar, maar op de een of andere manier krabbelde je altijd weer overeind. Onkruid vergaat niet, zeiden wij al lachend tegen elkaar. Maar ergens geloofde ik dat echt. Het voelt dan ook zo onwerkelijk dat je er plots niet meer bent.

Voor mij blijf je altijd de man die alles kan en alles heeft. Wat er ook stuk was: jij kon het repareren. Wat voor dingetje ik ook zocht: jij had altijd wel zoiets (of twee, drie, ...) in je atelier liggen. Daar heb ik me vaak over verwonderd, waar bleef je dat toch vandaan halen? De laatste jaren kon je steeds minder van dat alles. Ik weet dat je dat maar moeilijk kon accepteren en dat die aftakeling je enorm frustreerde. Ik ben blij voor jou dat je die onrust en frustraties nu achter je kan laten. Als jij hierboven nog ergens rondhangt, dan hoop ik niet dat er daar alleen maar rijstpap met gouden lepels te vinden is. Een boormachine, een schroevendraaier en wat vijzokes, meer moet dat niet zijn. Ik ga je missen, pepe! Veel liefs, Lierin